

Hartelijke groet uit Albanië



November 2024

Wij, Fred en Wilma wonen en werken sinds 2008 in Albanië. Wilma werkt in de psychiatrie en heeft de Albanese voedselbank opgezet. Deze brief idit keer is meer op persoonlijke titel geschreven, en gaat minder concreet over mijn/ons prachtige gevangenenwerk. Via onze [website](#) en social media rapporteren we hier met grote regelmaat over. Dit keer dus een iets andere brief dan anders.

Ik mag niet klagen ..

Terwijl ik nadacht over wat er in deze nieuwsbrief moest komen bedacht ik dat ik het graag over **'tevreden zijn'** wil hebben.

Helemáál vanzelfsprekend is dat niet. Aan het begin van het jaar hadden we bijvoorbeeld bij Shkbsh te maken met serieuze financiële tegenvallers. Ik voelde en voel me daar erg verantwoordelijk voor. Er hangt namelijk ook veel vanaf hoe we ons werk konden en kunnen doen. Het duurde maanden dat we niet zoveel konden doen als we tot voorheen gewend waren. Dat heeft wel een impact gehad, dat was niet prettig.

Gelukkig waren er vrienden en bevriende organisaties die ons financieel een hart onder de riem staken. Op dit moment lijken de grootste problemen achter de rug.

Eind juli zijn Wilma en ik onderuit gegaan met de motor. Op een rotonde met spiegelglad asfalt en 43 graden. 't Ging echt niet hard, maar Wilma had wel haar arm gebroken die moest worden geopereerd. Na 4 maanden kan ze nog steeds niet alles met haar arm. Maar stoer als ze is, zijn we alweer samen op de motor weg geweest. 't Had echt heel anders kunnen aflopen als we bv onze helmen niet op hadden gehad.



Nog voor ons ongeluk hebben Wilma en ik een super vakantie gevierd in Albanie en Griekenland. We hebben hoog in de bergen tussen de schapen geslapen, op Corfu mijn broer ontmoet en genoten van de prachtige natuur en wandelingen. En in Peshkopi hebben we na jaren weer eens een zwavelbad genomen - Albanië kent meerdere plekken waar zwavelhoudend water uit de grond komt, en daaromheen zijn badhuizen gebouwd vanwege de positieve gezondheidsaspecten. 't Kost bijna niks en 't is een bijzondere en authentieke ervaring.

En we zijn verschillende keren - en altijd te kort - in Nederland geweest voor werk en familie. Recent kreeg ik de gelegenheid om op Urk te spreken op een ondernemers bijeenkomst georganiseerd door één van onze bevriende partners. Een bijzonder geslaagde avond met heerlijk eten en als kers op de taart een prachtige donatie voor ons werk.

De band met onze kinderen (5 inclusief schoonzoon en -dochter) en kleinkinderen (4) is geweldig. Door de bezoeken over en weer en het gemak van bellen kunnen we genieten van de goede relatie die we hebben. Voor volgend jaar staan de bezoeken van onze kinderen en hun gezin aan Albanië ook alweer gepland.

Tijdens één van de bezoeken aan Nederland heb ik een auto voor Wilma mee terug mogen nemen naar Albanië. Een gift, en wat voor één! Die was écht precies op tijd. Haar oude auto had ze daarna aan haar werk gegeven en die vloog de volgende dag - letterlijk - in brand!



Een mooie uitdaging erbij

Sinds afgelopen juni is onze Nederlandse stichting formeel samengegaan met stichting Antwoord. Het is mij een voorrecht dat ik de nieuwe directeur van de stichting ben geworden.

[Antwoord](#) heeft een geschiedenis van meer dan 50 jaar nadat ze ooit (1973) begon als 'antwoord' op de nood in Oost Europa, en later in nog veel meer landen.

Zes jaar geleden heeft de stichting besloten zich specifiek te richten op de zorg voor gevangenen wereldwijd, en zo zijn wij ook in contact met Antwoord gekomen.

Voor een gezonde toekomst van Antwoord bleek het verstandig om voor samenwerking met een andere Nederlandse stichting te kiezen. Dat werd gelukkig stichting PFA.

Samen met de huidige, sterk gemotiveerde staf en vrijwilligers van Antwoord én de bestuursleden van de stichting richten we ons vanaf 2025 met name op Albanië en de omliggende Balkanlanden. Onze gemeenschappelijke missie is om het evangelie van Jezus Christus te delen en praktische hulp te verlenen aan gevangenen, hun kinderen en hun gezinnen.

Mijn werk zal ik voornamelijk doen vanuit Albanie, voorlopig ook nog als directeur van de Albanese organisatie Shkbsh - PFA.

We zijn enorm blij met de trouwe groep vrienden van Antwoord die het werk vaak al lange tijd steunen met gebed en donaties. Zij hebben het werk al die jaren gedragen, en doen dat nog steeds. Voor de toekomst hopen we nog meer mensen, kerken en bedrijven te motiveren om namens (de projecten van) Antwoord nog meer impact te hebben op de levens van gevangenen en hun families. Ook wel omschreven als 'the least, the last and the lost'. Maar niet voor ons! Voor de komende tijd zoeken we mensen die zich actief willen inzetten voor stichting Antwoord. Dat kan zijn voor heel uiteenlopende activiteiten, zoals voor gebedsgroepen, voor spreekbeurten, of voor praktische acties of als contactpersoon - uiteindelijk geldt altijd: **We doen het samen!**



O ja, die tevredenheid.

Wel 15 keer ben ik dit stukje overnieuw begonnen. Over een waarheid als een koe, met de wereld die op z'n kop staat, met meningen die als vanzelf overgaan in tegenstellingen, met teksten uit de Bijbel. Er komt geen zinnig stukje uit. Ik laat t er maar bij zitten. Als je erover wilt spreken, bel of schrijf gerust.

Voor mij werkt t heel goed, dat ik bewust tevreden ben. Dat is wat ik geloof dat God van ons en van mij vraagt. Zo staat het onder meer in [1 Tes. 5:18](#).

Presentatie van ons werk

Wilma en ik zijn voornemens om begin januari in Nederland te zijn. Hou de post in de gaten, voor een presentatie over het werk van ons beiden.

Een hartelijke groet voor jou als lezer, betrokken op ons werk op wat voor manier dan ook. En we vinden het ook leuk om van jullie te horen!

Groet,

Fred en Wilma

Mochten jullie ons werk willen steunen, dan kan dat [via onze website](#), of anders via onderstaande gegevens:

Rek. Numme: NL 56 RABO 038 477 8453.

T.a.v. : VEG Elburg zendingscommissie

O.v.v. : de naam van het project

[Hier kun je](#) meer lezen over stichting Antwoord.

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens [inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u fred.wilma.albanie@gmail.com toe aan uw adresboek.

